

# Buurtwerking Houtum vzw

Lieve kindjes, papa's en mama's uit Houtum.

Over enkele weken is het Pasen.

Ik verf mijn paaseitjes geel, rood, groen en blauw.

En ik ga die verstoppen op het Heemerf in de Waaiberg. Wie goed zoekt, die kan ze vinden.

Kom jij ook meezoeken?

Groetjes, de Paashaas,

in samenwerking met de paasklokken uit Rome,  
en een initiatief van buurtwerking Houtum vzw.

Beste ouders en grootouders uit Houtum.

Op paaszondag 31 maart, nodigen wij u uit, samen met uw kindjes of kleinkindjes tot en met de leeftijd van 10 jaar, op het Heemerf in de Waaiberg.

Jullie zijn welkom vanaf 10u30 (zomeruur).

Het zoeken naar de paaseitjes start om 11u. Inschrijven is niet nodig.

Het Houtum-comité houdt de schuur van het Heemerf open tot 13u.

Je kan daar iets komen drinken aan een zacht prijsje.

Met vriendelijke groeten.

Buurtwerking Houtum VZW

